



“Wat is er mooier dan een kind blij maken met een knuffeldekens of knuffel als ze een steuntje nodig hebben”

Wij, een groep vrouwen verspreid door het hele land, haken knuffeldekens, kussens en knuffels voor kinderen die wel wat extra liefde, knuffels en warmte kunnen gebruiken.

De knuffeldekens worden gemaakt voor kinderen die als gevolg van hun ziekte of beperking een ernstige belemmering in het dagelijks leven hebben.

Kinderen die een grote verandering of een trauma in hun leven meemaken (zoals overlijden van een ouder of scheiding) komen ook in aanmerking voor een knuffeldekens, kussen of knuffel.

Natuurlijk krijgen kinderen die ziek zijn de meeste aandacht van ouders en familie.

Wij vergeten de broertjes of zusjes hierbij niet.

Zij verdienen eveneens aandacht en krijgen van ons een leuke knuffel.

Kinderen die veel in het ziekenhuis moeten zijn vinden geborgenheid in de knuffeldekens.

Onze groep heeft o.a. voor het Ronald McDonaldhuis, Villa Pardoes (onderdeel van de Efteling), Stichting Heppie en Stichting Achter de Regenboog een mooi aantal knuffels, kussens en dekens mogen verzorgen.

Wil u een knuffeldekens aanvragen, dan kan dit via info@knuffeldekens.nl

Onze dames doen dit allemaal belangeloos en zorgen zelf voor de materialen en verzendkosten. Daarom zijn wij op zoek naar sponsors die ons een beetje bij kunnen staan in de kosten of materialen.

Heeft u wol of katoen over, dan horen wij dat graag.

Voor 1 euro hebben wij al een bol wol.

Vind u het leuk om mee te haken voor ons goede doel?

Meld u aan op onze facebookgroep Knuffeldekens of stuur een email voor meer informatie aan info@knuffeldekens.nl

Helpt u ons op weg om deze kinderen een fijn gevoel te geven?